



CUEY MACHAR SECONDARY SCHOOL FOUNDATION

NIEUWSBRIEF OKTOBER

De bouw van de school is af!

Eind augustus 2011 kregen de medewerkers van CMSF geweldig nieuws. Na meer dan drie jaar bouwen is het schoolgebouw eindelijk af! Zes leslokalen, een natuur- en scheikundelaboratorium, een handvaardigheidlokaal, een directiekamer, twee lerarenkamers, een administratiekamer, een kantine inclusief keuken, toiletruimten en een bibliotheek zullen worden verdeeld over de vier gebouwen die er nu staan.



Het complete complex, juli 2011.

Ondanks het bouwen in Zuid-Soedan nog wel enkele uitdagingen met zich meebracht, is ons schoolgebouw één van de beste gebouwen in de regio. Zo zit er veel ijzer in de fundering en de muren voor extra stevigheid en staat er inmiddels een generator naast de school voor de stroomvoorziening. CMSF gaat nu starten met het inzamelen van geld voor de tweede fase, te weten de afwerking en de inrichting van de vier gebouwen.

Kon is getrouwd!



Sophie en Waldemar met de gelukkige bruidegom.

In juli 2011 vond nog een andere prachtige gebeurtenis plaats. Kon trouwde in Juba met zijn grote liefde Abiei. Kon en Abiei leerden elkaar in september 2010 kennen in Zuid-Soedan. Al snel bleek dat er sprake was van echte liefde tussen Kon en Abiei en in de winter van 2010/2011 hebben zij zich verloofd. Door enkele tegenslagen moest eerst het verloofsfeest en vervolgens de huwelijksdag worden uitgesteld. Gelukkig vond op 30 juli 2011 alsnog de grote dag plaats.

Namens CMSF had ambassadeur Waldemar Torenstra een mooie verrassing voor Kon meegenomen: zijn eigen advocatentoga. In een Nederlandse rechtszaal moeten de rechters, officieren van justitie en advocaten een toga met een witte bief te dragen. De toga voorkomt dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van kleding, religieuze tekens en afkomst. Kon vindt dit symbool erg belangrijk voor Zuid-Soedan, waarin het maken van onderscheid tussen mensen de geschiedenis van het land heeft bepaald. De toga, aangeboden door 'De Togamaker' uit Amsterdam kreeg Kon op de dag na zijn huwelijk, bij de school in Cuey Machar, uitgereikt. In de binnenkant van de toga staat onder de naam van Kon de kern van de prachtige tekst van artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

"All human beings are born free and equal in dignity and rights."



De toga van Kon, door Waldemar gegeven namens CMSF.

Je zal het maar zijn



Kijk naar de aflevering van 'Je zal het maar zijn' op 11 oktober om 20.25 uur.

Je zal het maar zijn. Op basis van deze gedachte is Kon voor het gelijknamige programma enkele dagen gevolgd door BNN. Verspreid over verschillende dagen heeft Sophie Hilbrand Kon geïnterviewd over zijn leven. Hiervoor is de BNN-crew in juli afgereisd naar Zuid-Soedan, waar zij te gast waren op het huwelijk van Kon en Abiei. Ook in de dagen voor en na de huwelijksdag heeft BNN in Zuid-Soedan gefilmd. Zo bezochten ze onder meer de bouwplaats van de school. Ten slotte is Kon in Nederland gefilmd tijdens de Dam tot Damloop.

De uitzending van 'Je zal het maar zijn' met Kon is te zien op **dinsdag 11 oktober om 20.25 uur op Nederland 3**.

Kon bezoekt de Lammerts van Buerenschool in Zetten

De kinderen van de Lammerts van Buerenschool hadden in het voorjaar hun beste beentje voor gezet tijdens een grote sponsorloop voor CMSF. Kon wilde ze daar heel graag voor bedanken. Daarom strompelde hij de dag na de Dam tot Damloop, met een flinke dosis spierpijn, de school binnen om de kinderen te ontmoeten. Kon reikte de jonge CMSF-supportertjes onder luid applaus hun eigen "Lammerts van Buerenwing" straatnaambord uit. Het vormde het mooie einde van een zeer geslaagde actie voor de schooljeugd van Zuid-Soedan.



Kon presenteert samen met een leerling het straatnaambord voor de nieuwe vleugel.

Dam tot Damloop 2011

Een mooie traditie van CMSF is dit jaar wederom voorgezet. Op 18 september deed een team van 30 mensen mee aan de Dam tot Damloop 2011 voor onze stichting. Onder leiding van Kon Kelei en CMSF ambassadeur Waldemar Torenstra liepen studenten, BN'ers en vrienden van CMSF een afstand van tien Engelse mijl. Zij werden gesponsord door hun familie en vrienden, maar ook door PPS Security en Brinkhof Advocaten en zamelden zo geld in voor de school in Cuey Machar.

Nadat de lopers zich hadden verzameld en omgekleed in café De Ster te Amsterdam verzorgde Viggo Waas een leuke warming-up. Om 11.50 uur werd het startschot gegeven voor CMSF. Helaas zat het weer niet mee en liep ons team het grootste deel van de afstand in een hevige regenbui. Gelukkig zetten zij door en wisten ze allemaal de finish te bereiken. Het team wist zelfs de 12e beste teamtijd van de 355 te behalen! Bij sportschool Fresh werd hun inzet beloond met een warme douche en een lunch. Tijdens de after-borrel bleef het dan ook nog lang gezellig. En ook niet onbelangrijk: er is veel geld ingezameld voor ons project in Zuid-Soedan!

We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagde dag. Daarvoor wil CMSF iedereen bedanken: alle lopers, Fresh, Asics, PPS Security en Brinkhof Advocaten hartelijk voor de inzet en bijdrage!

Ben je zelf ook enthousiast en graag bereid voor CMSF je hardloepschoenen in 2012 uit de kast te halen? Houd de site in de gaten, want we zijn nu al zeker van deelname in 2012!



Het geweldige CMSF-team 2011. Iedereen bedankt!

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur even een mailtje naar Melanie Kalis, secretaris van CMSF: via nieuwsbrief@cmsf.nl