

Bor, 19 november 2010

Beste vrienden,

Het is nu bijna vier maanden sinds mijn vertrek uit Nederland. Natuurlijke vragen jullie zich af hoe het met me gaat? Ik weet dat sommige van jullie zich zorgen maken na het horen van negatieve nieuws over Soedan, of het wel goed zou komen met mij of het wel veilig is voor me is in Soedan. Jullie zijn ook zeker benieuwd naar het verloopt van mijn docentschap.

Het is veilig hier en ik maak het super goed. Ik woon in stad Bor. Het is ongelooflijk om te zien snel de stad veranderd. Mensen zijn bezig met bouwen van huizen, hotels en restraauranten. Wegen worden aangelegd, alhoewel het vertraagt wordt door regenseizoen.

Doceren is goed gegaan en we hebben tentamens net gehad. Ik ben ook klaar met nakijken. Ik heb gedoceerd met blijdschap. Iedere dag opnieuw voelde ik me dat ik iets aan wederopbouw van mijn land doe. Daarboven op komt het feit dat meeste studenten in mijn klas mijn voormalige campgenoten en dus ex-kindsoldaten zijn. Dit maakt me een blij mens. Zij hebben letterlijk moesten vechten voor mijn vrijheid en die van alle anderen Zuid-Soedanese. Nu is de beurt aan mij om ze te leren hoe ze verder moeten kunnen in hun leven. Ik bid dat God mij de gezondheid en energie gunt om die jongens en meisjes verder te kunnen helpen.



Kon Kelei, CMSF©2010

Terug naar persoonlijke ontwikkeling. Ik heb mijn advocatenkantoor opgericht en zijn deuren zijn afgelopen maandag 15 november jl. opengegaan. De mensen zijn niet gewent aan advocaten. Ze kennen alleen rechtbanken. Dat de rechtsgeleerden kantoor kunnen open in de winkelcentrum is hen onbekent. Zo vroeg velen bij de opening en nog steeds of mijn kantoor een ICT-centrum of apotheek is. Want die zijn bekend voor hen. Toch zijn er mensen die wel weten wat advocatenkantoor is. Ik heb nu al mijn twee eerste zaken liggen.

Mijn familie is nu compleet. Ik heb mijn oude zus, Achol Kelei, deze maand ontmoeten na 24 of 25 jaar.

Natuurlijk moet ik iets zeggen over de gang van zaken rondom CMSF hier in Bor. Er gebeurt niets zoveel ivm regenseizoen. Maar ik heb het bestuur van CMSF Soedan op me genomen. Ik ben nu de voorzitter en secretaris. Penningmeester heb ik uitgelaten, omdat we nu geen geld in CMSF Soedan bankrekening hebben. Alle transactie gaan direct naar de aannemer en die blijf ik scherp monitoren. Nu regenseizoen voorbij is, ben ik begonnen NGO's hier te lobbyen over mogelijke steun vanuit hun financiën.

Ten slotte, ik mis jullie allemaal mijn vrienden. Ik ben super trots op CMSF medewerkers, zij die ik ken en die ik nog niet heb ontmoeten. Jullie daad plus die van CMSF vrienden is van onschatbaar waarde. Zet hem op en we komen wel verder!

Veel lieve en warme groeten van uit hete Bor,  
Kon Kelei